

Lei grijs

Lei grijs troebel water
Verloren ziel op weg naar jou
Ik vind de deur op slot de kachel uit, hond in de pot
en de wind waait waarheen hij wil,
koud en kil

Jouw land genadeloos vijandig
Blaast mijn botten bitterkoud
Verkleumd en verstoten o, harteloze plek
en de wind waait waarheen hij wil,
koud en kil

Waar is het vuur, waar is de warmte
Waar is het hart dat mij eens omarmde
Waar is het vuur, waar is de warmte
Waar is het hart dat mij eens verwarmde

Eens ga je ten onder, zei je,
aan grijs grof en grauw,
Aan de woeste bergen en het stugge gras
en de wind waait waarheen hij wil,
koud en kil

Gerafeld en versleten,
onbarmhartig afgewezen
ga ik terug door troebel water
en de wind waait waarheen hij wil,
koud en kil

Tekst en muziek Helga Buitelaar en de Vliering