

De Kou

Nu je gaat, eindelijk,
haal je uit, in een flits.
Scherpe haat in mijn rug
Net een dolk, bars en bits
Als een wolf heb je mij
in de sneeuw verslonden
Zodat niemand krijgen zou

Ik zal jou niet missen hoor (Ik mis jou niet)
Ik mis wat misschien kon (Ik mis wat kon)
Ik heb jou niet nodig hoor (Ik mis jou niet)
want sneeuw smelt voor de zon

Nijdig woord, dreigement,
hebberig, keer op keer
Als een kind zo verwend.
Want jij wil altijd meer
Als de sneeuw van mijn jas
schud ik jou los van mij.
Jij weet niet wie ik was

Ik zal jou niet missen hoor (Ik mis jou niet)
Ik mis wat misschien kon (Ik mis wat kon)
Ik heb jou niet nodig hoor (Ik mis jou niet)
want sneeuw smelt voor de zon

En mijn tranen zijn dus voor ons allebei
Want ik weet toch wel jij laat geen traan om mij....

Pas maar op want je vindt
niemand meer die jou kent
Elke hoek van jouw krot
Heb ik gezien, is mij bekend
Het vuur is uit, klaar ermee
Jij weet niet wat je had
Jij had geen idee

Tot op mijn botten koud draai ik me om
In de verte zie ik horizon

tekst en muziek: Helga Buitelaar en de Vliering