

## Fietsen in de polder

Fietsend door dit polderland,  
dit platte land, dit natte land  
van schapen, kippen, koeien,  
waar boterbloemen bloeien.  
Een hek, een schuur, een boerderij,  
Ik fiets het allemaal voorbij.  
Langs de sloot in ademnood,  
in regenpak, de wangen rood.

Nostalgie stijgt op vanuit het gras  
en de kerkklok vertelt me hoe het was

Hier ben ik geboren, hier ben ik gestrand  
Deze ellende is mijn vaderland  
Dit natte land is koud en plat en stug  
Maar toch keer ik om de donder niet terug

Tussen sla en paardenblom, leeft koningshuis en christendom  
Koeien in de weide, boeren aan hun zijde.  
In tegenwind met man en macht verzuip ik in rustieke pracht  
De hele week aan't werk en 's zondags naar de kerk  
Daar waar de boer aan het vergank'lijk leven kleeft  
en zijn zondenaren keer op keer vergeeft

Tekst en muziek: Helga Buitelaar en De Vliering