

## Ontrouwe liefde

Ach zoetelief de tijd is daar dat wij gaan scheiden van elkaar  
Ik stel op u mijn hart en zin dat ik u trouw en teer bemin

De wet roept mij dat ik moet gaan en 'k neem het koningswapen aan  
Het is maar voor een korte tijd, het is maar voor een majesteit

Marcheren moet ik dag en nacht totdat ik word op post gebracht  
Ik schreef naar huis zo'n menig brief maar ach zij had een ander lief

Totdat ik hoorde wat een spijt  
ontrouwe liefde voor altijd  
Die haar hart en ook haar hand  
al aan een ander had verpand

Met bloedig hart en veel geweld ben ik toen naar haar heen gesneld  
Ik zag ze beiden met elkaar en dat bracht mij in groot gevaar

Ik nam mijn sabel en geweer ik stak ze beiden dood tener  
Ik zag ze baden in hun bloed: zo ziet ge wat de liefde doet

Jouw warm en bloedend hart, dat zo voor een ander viel  
De trouweloze liefde van een bandeloze ziel  
Verdoemd is mijn geweten, verpletterd mijn gemoed  
dat echt niets anders wilde dan de liefde zacht en zoet

Een dag daarna toen kwam de spijt: werd mij de doodstraf voorgeleid  
Ik viel in't zand als zondaar neer en bad om hulp bij God de Heer  
Ach kameraden schiet mij neer er is voor mij helaas niets meer  
Ontrouwe liefde valse meid vaarwel tot in de eeuwigheid.....

tekst: van een onbekende dichter uit de vorige eeuw en Helga Buitelaar  
Muziek: Helga Buitelaar en de Vliering