

Liever dan

Ik heb je liever dan het brood al zegt men mij dat dat niet kan  
Ik heb je liever dan de wijne ik word er net zo dronken van  
Ik heb je liever dan de zon dan de stilte van de noen  
Ik heb je liever dan de lach al zou ik niets anders meer doen  
al had ik jou

Ik heb je liever dan de regen die het land zo vruchtbaar maakt  
Ik heb je liever dan de nacht waarin de meid haar zuchten slaakt  
Ik heb je liever dan de lucht die de vogelen vliegen doet  
Ik heb je liever dan de bloemen ik zou zijn zo mooi en zoet  
al had ik jou

Al had ik jou

Ik zou zijn vervuld, dronken vol en vet in sterrekens gehuld  
'k heb je nog niet tot mijn verdriet maar 'k heb geduld

Al had ik jou

Ik zou zijn verguld, wangen rood,  
mijn neus van trots om gekruld  
'k bid om de dag dat gij mij eind'lijk minnen zult

Ik heb je liever dan het gras in de morgen fris bedauwd  
Ik heb je liever dan het vuur want zijn hitte laat me koud  
Ik heb je liever dan de wind die mijn huid zo zachtjes streelt  
Ik heb je liever dan het lied maar had dat echt niet veel gescheeld  
Al had ik jou

Ik heb je liever dan, liever dan liever dan liever dan liever dan  
Ik heb je liever dan, liever dan liever dan.  
Ik heb je lief

Tekst: Helga Buitelaar, geinspireerd op een gedicht van Hans Andeus  
Muziek: Helga Buitelaar en De Vliering