

Water

T' ravijn is diep, de stenen glad, water klotst tegen de rotsen
Krachten trekken je naar waar lijf en aarde botsen
Leven wil je maar je kreeg de droogte van woestijnen
In die leegte laat ik jou niet zomaar verdwijnen

Graaf diep genoeg en zelfs in de woestijn vind je water

Touw is dun en glad als ijs jouw hand in de mijne
want ik ben water in witte wolken die langs volle luchten dreinen
Bol van vocht zoek ik verlossing: laat vloeien, druppen, druipen
Zou ik storten wat ik had jij zou in mij verzuipen

Graaf diep genoeg en zelfs in de woestijn vind je water

Rots die glimt, rul zand drinkt zo gewekt tot leven
Zul jij tot aan je laatste dag alles weder geven
Leven wil je maar je kreeg de droogte van woestijnen
In die leegte laat ik jou niet zomaar verdwijnen

Graaf diep genoeg en zelfs in de woestijn vind je water

Tekst en muziek: Helga Buitelaar en De Vliering